

WIJKVERENIGING WESTERGOUWE

Kandidaten voor het nieuwe bestuur wijkvereniging Westergouwe

Voorzitter: Arthur van Keulen

Graag wil ik mij als beoogd voorzitter voorstellen. Mijn naam is Arthur van Keulen en woon op het eerste eiland. Wij wonen nu 4 jaar met veel plezier in Westergouwe en komen oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik heb samen met mijn vrouw Yvonne twee zoontjes van 2 en 4 jaar. Ik kijk er erg naar uit om samen met het bestuur invulling te geven aan de wijkvereniging op een manier die relevant is voor alle leeftijden met een iets grotere nadruk op jongere gezinnen.

Penningmeester: Steven Vierhout (al toegetreden tot het bestuur)

Ik wil nogmaals mezelf voorstellen aan u, Ik ben Steven Vierhout, een Hagenees die met veel plezier nu 4 jaar in Westergouwe woont. Ik ben 55 jaar, getrouwd en heb twee kinderen van 26 en 28 jaar. Ik werk als financieel manager bij de Nederlandse Ski Vereniging. Mijn hobby's zijn briden, series kijken en voetbal kijken. Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik graag iets terug wil doen voor de mooie wijk waar we nu met z 'n tweeën wonen. Ik vind daarnaast dat vrijwilligerswerk heel belangrijk is voor de maatschappij, waar we allemaal, als we dat kunnen, een steentje aan bij moeten dragen. De verenigingsstructuur is geen onbekende voor mij, ik werk bij een vereniging en voorheen heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan voor een korfbalvereniging.

Commissie Leefbaar: Alfred van Wouw

Als bestuurslid Leefbaarheid stel ik mij ook graag voor. Ik ben Alfred van Wouw en woon nu meer dan 3 jaar in Westergouwe met mijn vrouw Cindy en onze dochter van 2. Al een aantal jaar ben ik actief bij de wijkvereniging in de commissie Leefbaarheid om onze wijk leefbaar en veilig te houden. In deze nieuwe rol hoop ik daar extra aan te kunnen bijdragen en de wijkvereniging verder te ontwikkelen ten behoeve van iedereen.

Commissie activiteiten: Ania van Driel

Beste buurtgenoten, met genoegen stel ik me aan jullie voor! Ik ben Ania van Driel getrouwd met twee kinderen. Buiten mijn liefde voor fotografie brengen we als gezin veel tijd door met wandelen in het bos. Het is onze manier om te ontspannen, te genieten van de frisse lucht en te zien hoe de seizoenen de natuur veranderen.